

# Extra persoonlijke tips

Met deze tips maak je de wandeling langs het beste van Barcelona er nóg leuker op. Lekkere eet- en drinkadres voor onderweg, mogelijkheden om de route uit te breiden en leuke feitjes over de stad en bezienswaardigheden.

BEKIJK DE  
ROUTE IN  
GOOGLE  
MAPS

LUISTER  
HIER ONZE  
PODCAST



## ETEN EN DRINKEN

- **DAKTERRAS MUSEUM**  
Plaça de Pau Vila 3
- **BRUNCH & CAKE BY THE SEA**  
Passeig Joan de Borbó 5
- **PLAÇA REIAL**
- **EL NACIONAL**  
Passeig de Gràcia 24
- **JAI-CA**  
Carrer de Ginebra 13

## BARCELONA CITY PASS

Ben je, behalve de wandeltour, ook van plan om gebruik te maken van de Hop on - Hop off bus en de bus van en naar het vliegveld én wil je de Sagrada Família en Park Güell bezoeken? Dan ben je met de Barcelona City Pass voordelig uit. je kunt de kortingskaart al vanaf €69,50 bestellen (€35 voor kinderen).

**Klik hier voor meer informatie en kaartjes**



## VAN HET PAD

- **PALAU ROBERT** - De tuin van dit paleis aan de Passeig de Gràcia (107) is een bezoek waard.
- **EL CALL** - Ga voordat je achter de kathedraal doorloopt nog even de oude Joodse wijk in.
- **CIUTADELLAPARK** - Bij het eindpunt nog energie over? Loop dan even door tot aan het stadspark.



## LEUK OM TE DOEN

- **COLUMBUS** - Wie geen last heeft van hoogtevrees en claustrofobie, kan met een liftje omhoog.
- **CASA DE LES PUNXES** - Niet het bekendste modernistische bouwwerk, wel een aanrader om te bezoeken.
- **KATHEDRAAL** - Ganzen tellen in de kloostertuin: volgens traditie moeten dat er altijd 13 zijn.



## FEITJES

- **PANOT** - Dit Barcelona-symbool  kom je overal in de stad tegen.
- **DE TEGELS OP PASSEIG DE GRÀCIA** - Ontworpen door Gaudí.
- **COLUMBUS** - Zijn wijsvinger is een halve meter lang!
- **LA PLAYA** - Barcelona heeft geen natuurlijk strand. Het werd opgespoten voor de Olympische Spelen van 1992.

